



Een nieuwe cursus filosofie: Hoe beïnvloedt onze cultuur de filosofie?

De Seniorenraad Stede Broec heeft Frans Frijns weer bereid gevonden om een cursus filosofie te verzorgen. De cursus bestaat wederom uit tien lessen en start bij voldoende deelname op woensdag 5 maart om 10.00 uur in dorps huis De Stek in Grootebroek.

De kosten van de cursus zijn € 90,00.

U kunt zich aanmelden via de mail info@seniorenraad.nl onder vermelding van uw naam en omschrijving "cursus filosofie" of via telefoonnummer 06-518 331 32. Nadat u zich heeft aangemeld krijgt u de bankgegevens en aanvullende informatie toegestuurd.

Filosofie en cultuur

De Europese cultuur is anders dan de Afrikaanse of Chinese. Ze hebben allemaal hun eigen mentaliteit, inborst, zienswijze, waarden en normen. Een Europeaan, zelfs een Nederlander kijkt anders naar de wereld dan een Italiaan en zeker en zelfs fundamenteel anders dan een Chinees.

En in het jaar 1000 anders dan in 2000. Het is belangrijk om de culturele bepaaldheid van het eigen kijken onder ogen te zien, vooral ook om te beseffen dat de eigen kijk niet de enige is, wat tegelijk inhoudt dat het niet de enig juiste kan zijn; elke cultuur heeft ook zijn beperkingen.

Die verschillen zitten ook geworteld in de filosofie. Er is in die zin niet één filosofie, want ook de filosofie heeft zijn eigen mentaliteit. Wat is nou typisch voor de Europese filosofie, waardoor ze verschilt b.v. van de Zuid-Amerikaanse of de Aziatische.

In deze cursus wordt geprobeerd de fundamentele verschillen in de filosofie van diverse culturen duidelijker te krijgen.