

2026 15 april Keukenhof met Ria

Zonsopkomst 6.41 uur, 16°, ZW 2-4 Bft, zonnig, ...Km.

-De fiets parkeer ik bij Ria, en lopen naar De kloet. Ruimte genoeg om daar op te stappen. We gaan met de bus (2) naar Keukenhof georganiseerd door de Seniorenraad. Er zijn meerdere evenementen deze week en ik heb gekozen voor deze busreis. We zijn er beiden nog nooit geweest en laat het heerlijk over ons heenkomen.

-Onderweg mogen we al genieten van de mooie tulpen/hyacinten velden een mooie start natuurlijk. De zon is er ook bij, wat en vrolijke kijk geeft op alles.

-De Keukenhof, het mooiste lentepark ter wereld en wij gaan dat beleven. Eigenlijk heb ik nooit het idee gehad hier ooit naar toe te gaan met de mooie tulpenvelden in de buurt. Maar het is ook zo, dat je er toch in ieder geval geweest moet zijn om er over te oordelen...

-Onderweg een koffie met gebak in Middenbeemster, bij een golfbaan, prima!

-In de bus krijgen we informatie en uitleg over de buurt van Hillegom en Lisse, waardoor de omgeving meer voor ons gaat leven en genieten van eindeloze tulpenvelden die ons voorgeschoteld worden. Dan zijn de tulpenvelden bij ons in Westfriesland maar 'kussenslopen'...

-Aangekomen op P-terrein voor de bussen zijn we niet de enige bus, wat staan er giga veel hier, dat beloofd wat! Rollators komen tevoorschijn uit de bagagebak van de bus en als je een rolstoel nodig hebt kun je die bij de ingang regelen, prima geregeld en even later zijn we binnen!

-Dan moet je gelijk even bijkomen van al de kleurige bloemen die we voor onze neus zien.

-Keukenhof, een landgoed van 240 hectare in de Bollenstreek, een compleet historisch geheel ontstaan in de gouden eeuw en een wereldberoemde bloemententoonstelling geworden. Een landgoed dat haar succes mede te danken heeft aan partners, vrijwilligers en medewerkers. Zoals Jacoba van Beieren al vele jaren de gastvrouw van Keukenhof is. (je mag met haar op de foto!) Zij was in de vijftiende eeuw de eigenaresse van het gebied waar Keukenhof nu ligt. Toen was het echter ongerepte natuur, die werd gebruikt voor de jacht en het verzamelen van kruiden voor de keukens van Slot Teylingen.

-Als je de mooi aangelegde arrangementen ziet, heb ik respect voor de ontwerper van dit geheel; JUB Holland de ontwerper en arrangeur van de speciale bloembollenborder, met als thema "The Field of Gold" Een ode aan licht, beweging en die warme, bijna tastbare gloed die ontstaat wanneer goudtinten worden gekoppeld aan contrast, spanning en emotie.

-We lopen te genieten van de mooie kleuren en zie (op borden) dat er een deel bloemenpracht van Florex, Jan de Wit en Gebr. De Jong uit Bovenkarspel hier is neergezet, en ik draai me om, staat Gerrit (gebr. de Jong) achter me. Wat heet toeval... heel lang niet gezien maar we herkenden elkaar gelijk (buurmeisje Deen!) Gerrit, nog steeds druk met hun bedrijf!

-Zo mooi alles, lang niet alles gezien, te laat bij de bus, oeps.. Het is zeker de moeite waard er nog eens heen te gaan ondanks de drukte, gewoon focussen op al het moois!!

Lenie

